



Louise Kær

Dagpleje i Mørke

Velkommen i min dagpleje. Jeg hedder Louise og bor i udkanten af Mørke, sammen med min mand Martin og vores datter Andrea fra 2020.

Vores hus er dejlig lyst og køkkenalrummet med masser af plads til leg og gode og trygge rammer, for dagen i dagplejen.

Vi har en rigtig dejlig have, som er indrettet med små kroge, plads til masser af leg og mulighed for at gå på opdagelse. Hele haven er hegnet ind, sådan vi både kan lege i baghaven, hilse på traktoren når den kører på marken eller vinke til skraldebilen når den kører forbi ude på vejen.

Mine værdier i dagligdagen i dagplejen

- SPROG Jeg sætter rigtig meget ord på alt hvad vi laver i hverdagen, jeg snakker med børnene om det vi ser, oplever, mærker og gør. Jeg forærer dem ordene, støtter og hepper sprogligt. Vi læser bøger, fjoller med sproget med fx rim og remser og vi synger sange. Vi snakker om nye ord, og lidt svære ord, og hvad de betyder. Og vi snakker om hvad man kan sige i forskellige sammenhænge – også når noget driller eller er lidt svært.

- MOTORIK Hos mig skal der være plads til både det vilde og det stille – og alt derimellem. Vi kan sidde i en stor og tæt krammebunke, hvor vi nusser, læser bøger, snakker og er helt nede i gear. For at vi en halv time senere, løber rundt i huset til høj musik, danser og hopper rundt mellem puder og madrasser.

Udenfor kan børnene udfordre sig selv på bakken, gå på opdagelse i hulen, gynge, cykle, rutsje og grave store huller, eller gemme fødderne i sandet i den store sandkasse.

Fakta:

Adresse: Mosevej 4

Tlf.: 29 24 57 67

Dyr: nej

Røg: røgfri

Erfaring: uddannet pædagog i 2013. dagpleje siden 2022

Kompetencer:

Førstehjælpskursus

DGI certificeret dagplejer

"Neuropsykologisk udviklingsleg" ved Tea Thyrré Sørensen

"Vuggestueliv og tidlig indsats" ved Maja Rønn og Pernille Juhl

"Børns neurologiske udvikling" ved Tea Thyrré Sørensen

Åbningstider:

Man.-tors.: kl.06.45
-16.30

Fre.: kl. 06.45-15.45

De nævnte tider er vejledende og kan evt. ændres.

-KREATIVITET OG FANTASI Jeg synes at det er sjovt at lave kreative ting med børnene. Jeg følger årstiderne og tager udgangspunkt i dem, i det vi laver. Vi synger sange og klippe-klistrer, vi leger med fantasien og jeg griber ofte børnenes ideer og tager udgangspunkt i deres initiativer i legen. Vi kan for eksempel gå på skovtur på stuegulvet, hvor børnene laver hver deres madpakke, med madkasser fra køkkenet, legemad og måske også en lille pakke rosiner eller en kiks. Vi kan også lave mad i legekøkkenet, hvor vi laver forklæder af viskestykkerne, og alle de små kokke laver til mig eller dukkerne.

-NATUR OG UDELIV Vi er ude stort set hver dag. Børnene elsker at være ude og lege og opleve i alt slags vejr. Og de nyder at have plads og mulighed for at lege på nogle andre måder end indenfor. Her er der plads til større bevægelser, høje stemmer, tummel og nye oplevelser med at bruge kroppen. Vi hopper, kravler, sanser, rører, opdager og hjælper hinanden; hvor er vinbjergsneglene i dag, skal der smides blade eller store grene over hegnet, slås græs (med legeplæneklipperen) eller graves et stort hul til en blomst, hvor vi måske også er heldige at finde en regnorm.

-SELVHJULPENHED Jeg prioriterer at inddrage børnene i de praktiske ting vi laver i hverdagen. De hjælper med at tage af bordet, komme ting i skålen når vi laver dej til brød, de øver at vaske hænder selv og at stå op ved bleskift. Det er okay at bøvle lidt med at få tøjet af eller på, eller at hoppe i gummistøvlerne, for nøj hvor er det sejt gået og en stor oplevelse af at mestre sin egen krop når det lykkes. Den stolthed der lyser ud af børnenes øjne når det lykkes, er alt tålmodighed, nærvær og støtten værd for mig i hverdagen. SÆRLIGT FREMHÆVET Når store og små får øje på hinanden og ser hvad hinanden kan, i det lille fællesskab, så opstår der en helt unik og nær relation imellem dem. De holder af hinanden, hjælper hinanden og passer på hinanden i hverdagen. Noget der er ret særligt at få lov til at opleve, og som gør dagplejen helt unik.

FORÆLDRESAMARBEJDE

Jeg prioriterer et tæt og trygt forældresamarbejde, med tillid til hinanden og med tid og mulighed for at snakke sammen om stort og småt.

Det er rart at kunne grine sammen, dele små, søde historier fra hverdagen med hinanden, og at der er mulighed for at kunne snakke ekstra sammen, hvis man er i tvivl, eller hvis noget er lidt svært.



Praktiske oplysninger

Medbring:
bleer og vådservietter
drikkedunk
barnevogn med sele,
dyne/sovepose og
myggenet
skiftetøj og hjemmesko
sut og evt. bamse
udetøj der passer til vejr og
årstid (spørg endelig inden
start)